

42^e jaargang, nummer 4

d.d. 25 november 2021

Informatieblad van de **Emmaüskerk**

Middelharnis



www.emmauskerkmiddelharnis.nl



Protestantse
Kerk

Algemene informatie

Website: www.emmauskerkmiddelharnis.nl
Bezoekadres: Koningin Julianaweg 64, 3241 XC Middelharnis ☎ 484395
Postadres: Postbus 133, 3240 AC Middelharnis
Dienst(en): Elke zondag om 10.00 uur (bij Viering Heilig Avondmaal ook om 17.00 uur)
Predikant: Ds. Leendert Jan Lingen ☎ 482944 ✉
predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl
Scriba: Ruud Huising ☎ 0622482145 ✉ scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl
Beheerders: Gré Bakker (praktische zaken)
Roeland de Waard en Danny Nobels (technische zaken)
✉ beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl
Kerkelijk buro: Drewes Boerema ☎ 603406 ✉ kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl

Colofon

De Bijblijver verschijnt 12 keer per jaar. Kopij, bij voorkeur digitaal, dient de zondag vóór de verschijningsdatum (uiterlijk 17.00 uur) ingeleverd te worden op het redactieadres. Als redactie vragen wij aan degene die kopij inlevert de inhoud beknopt te houden, zowel qua tekst als eventueel bijgevoegde plaatjes. De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij en vragen hiervoor uw begrip. Klachten/opmerkingen via email of schriftelijk naar het Redactieadres: Jacob Catsstraat 35, 3245 RH Sommelsdijk

✉ bijblijver@emmauskerkmiddelharnis.nl

Redactieleden: Ds. Leendert Jan Lingen en Miranda Osseweijer

Drukwerk: Reprovinci BV - Schoonhoven

Verspreiding: Rieneke Koster (☎ 487066)

Oplage: <500 exemplaren

Privacy: De gemeente verwerkt gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten. Voor meer informatie over ons privacy beleid: www.emmauskerkmiddelharnis.nl/privacy.

Beamerberichten?

Lever een bericht aan op maandag of dinsdag voor de gewenste zondag, niet eerder, in een powerpointbestand door het Beamteam beschikbaar gesteld in de juiste liturgische kleur via beamteam@emmauskerkmiddelharnis.nl Berichten die later binnenkomen worden niet meegenomen. De berichten moeten kort en bondig zijn en eventuele afbeeldingen/foto's scherp, met zoveel mogelijk pixels. De powerpointbestanden zijn op aanvraag beschikbaar via het emailadres of door even een belletje te doen naar telefoon: 642419.

De complete werkwijze hoe te handelen en tips vind u terug in een pdf-bestand op de website door te klikken op Rond de Erediensten – Beamteam.

Erediensten

Vanwege opgelopen besmettingen volgen we weer het dringende advies van de PKN. We houden 1,5 meter afstand en dragen een mondkapje bij verplaatsingen. Let op de digitale nieuwsbrief voor eventuele nieuwe aanwijzingen.

Zondag 28 november : **1° Advent**
Voorganger : Ds. L.J. Lingen
Collecten : 1° rondgang: Kerk in Actie Werelddiaconaat
2° rondgang: Onderhoud Kerk

Zondag 5 december : **2° Advent (Bevestiging ambtsdrager)**
Voorganger : Ds. L.J. Lingen
Collecten : 1° rondgang: Kerk in Actie Zending Rwanda -
Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
2° rondgang: Kerk

Zondag 12 december : **3° Advent (Gaudete)**
Voorganger : Ds. L.J. Lingen
Collecten : 1° rondgang: Diaconie Lokaal
2° rondgang: Kerk

Kopij Bijblijver

Als u kopij heeft voor de Bijblijver graag met onderstaande data rekening houden:

Nummer 5: inleverdatum 12 december 2021 en verschijnt op 16 december 2021

Nummer 6: inleverdatum 16 januari 2022 en verschijnt op 20 januari 2022

Bezinningsmoment

Bezinning in deze tijd, de dagen worden korter, de luchten grauwer het nieuws benauwder, bezinning in deze tijd, waar moet het heen?

Bezinning in deze tijd, elke dag het zelfde, werken, school of geen taken omhanden, bezinning in deze tijd, wat drijft ons?

Bezinning in deze tijd, klimaat crisis, corona crisis, politieke crisis, bezinning in deze tijd, is er ook een geloofscrisis?

Bezinning in deze tijd, zieke mensen, stervende mensen, rouwende mensen, bezinning in deze tijd, zijn wij er voor elkaar?

Bezinning in deze tijd, ja we zijn er voor elkaar, we helpen elkaar, we kijken uit naar het licht, bezinning in deze tijd, de Messias komt.

Bezinning in deze tijd, we staan stil bij datgene wat in overvloed aan ons wordt gegeven door de eeuwige, namelijk liefde en genade.

Bezinning in deze tijd, elke dag mogen we ontvangen en doorgeven Zijn Liefde aan een ieder die het nodig heeft, en daarom zingen wij (Opwekking lied 124):

*Ik bouw op U
Mijn schild en mijn verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
En telkens weer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Ik bouw op u
Mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met u die mij hebt voort geleid*

Mark Boerema

Opbrengst collectes (fysiek)

Onderstaand de opgave van de collectes in de diensten van september en oktober 2021:

05-09-2021	Wereld diaconaat KiA Ghana	€ 166,05
05-09-2021	Afdracht landelijke fondsen	€ 143,06
12-09-2021	Zending Syrië	€ 162,35
12-09-2021	Kerk	€ 131,60
19-09-2021	Kerkplanting Medellin Colombia	€ 137,00
19-09-2021	Onderhoud kerk	€ 185,05
19-09-2021	Mision Adulam	€ 315,20
26-09-2021	KiA. Israël en Palestina	€ 120,30
26-09-2021	Kerk	€ 120,40

Via bank en apps werd in september 2021 in totaal een bedrag van € 1.468,- ontvangen. Dit is inclusief € 500,00 van huwelijken en € 100,00 door verkoop van kussens door een gemeentelid.

03-10-2021	Protestantse kerk Israël	€ 126,00
------------	--------------------------	----------

03-10-2021	Onderhoud kerk	€ 165,10
10-10-2021	Veldwerker G.O.	€ 142,30
10-10-2021	Kerk	€ 119,80
17-10-2021	Samen werken aan een stabiele toekomst	€ 179,45
17-10-2021	Kerk	€ 141,90
24-10-2021	EO metterdaad Mongolië	€ 165,35
24-10-2021	Onderhoud kerk	€ 154,25
31-10-2021	Pastoraat	€ 122,35
31-10-2021	Kerk	€ 117,60

Via bank en apps werd in oktober 2021 een bedrag van € 625,- ontvangen.

Jan Schipper

Opbrengst collectes (overschrijvingen)

Door de diaconie zijn de volgende collecten ontvangen/afgedragen:

Datum	Opbrengst	Doel
15-8-2021	€ 299,74	Kerk in Actie Zending Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof
22-8-2021	€ 453,80	KIA / Kinderen in de knel/ nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana
5-9-2021	€ 375,55	Kerk in Actie Werelddiaconaat Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek
12-9-2021	€ 433,35	Kerk in Actie Zending Pakistan - Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel
12-9-2021	€ 613,20	Mision Adulam
19-9-2021	€ 410,50	Zendingsmissie GZB Fam. Klaasse 'Kerkplanting in rijkere wijk Medellin' (Colombia)
26-9-2021	€ 362,30	Kerk in Actie Zending Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen

Tevens is een bedrag van € 289,65 afgedragen aan het nationaal rampenfonds t.b.v. watersnood Limburg. Dit betreft nagekomen giften.

De afdracht van de collecten vind met enige vertraging plaats vanwege de andere collectemogelijkheden i.v.m. de coronacrisis.

Jelle Kootstra

Verjaardagen

28 nov	Dhr A. (Aat) Nieuwland	Wijk 11
30 nov	mevr. M.S. de Feijter - D'hondt	Wijk 14
30 nov	mevr. W. Jelier - van der Wekke	Wijk 06
1 dec	mevr. J. Hagoort - de Winter	Wijk 12
7 dec	mevr. J. Maan - Hogchem	Wijk 14

Agenda

28 nov	Inloop in de kerk van 14.00 uur tot 17.00 uur
3 dec	Belijdeniscatechese om 20.00 uur in de kerk
5 dec	Inloop in de kerk van 14.00 uur tot 17.00 uur
7 dec	Kleine Kerkenraad om 19.30 uur in de kerk
12 dec	GO Church om 15.00 uur in de kerk
14 dec	Kerstviering wijk 11 om 18.00 uur in de kerk
17 dec	Belijdeniscatechese om 20.00 uur in de kerk
15 dec	Kerstviering ora et labora om 15.00 uur in de kerk

18 dec Kerstviering tehuizen (onder voorbehoud) om 19.30 uur
19 dec Inloop in de kerk van 14.00 uur tot 17.00 uur

Vanuit de pastorie

We zitten nog midden in de covid-19-pandemie. En het wordt wel duidelijk: we zullen met dit virus moeten leven. Of we het leuk vinden of niet. We komen al een heel eind als iedere burger zich de vraag stelt: wat moet ik doen om de gezondheid van anderen geen schade toe te brengen? Maar blijkbaar is dat al moeilijk. Nog moeilijker is jezelf de vraag te stellen: waar komen die pandemieën vandaan? Ze blijken toch ook in ons systeem te zitten... Niet alleen door de conjunctuur van de globalisering, maar waarschijnlijk ook door de structuur van mensen en te veel dieren. Ondanks alles zullen we in de kerk de lofzang gaande houden. We doen dat in een tijd, die in een crisis is op werkelijk alle terreinen: ecologie, klimaat, energie, grondstoffen, bestuur, financiën, relaties. Juist nu komt het erop aan: op ons geloof, gedrag, gebed en gemeenschappelijk samenzijn. Een ware adventshouding! Laten we deze tijd gebruiken voor bezinning.

In de 'pastorie' is het spannend. We kunnen elk moment bericht krijgen uit Utrecht dat we opa en oma zijn geworden... In blijde verwachting dus! En het mooie nieuws houdt niet op! Want in mei volgend jaar -als alles goed gaat- kondigt een tweede kleinkind zich aan. Dankbaarheid.

Pastoralia

Overleden

Tijdens mijn afwezigheid verzorgde ouderling Arie Rademaker nog een uitvaart van zr. Bazen-Looij, die op 76 jarige leeftijd kwam te overlijden. Ze laat 3 kinderen, 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen na. Hij schreef onderstaand in memoriam:

Op zaterdagavond 23 oktober 2021 is overleden Paulina Bazen-Looij. Beter bekend als Lien Bazen. Zij was sinds 2006 weduwe van Rien Bazen. Op donderdag 28 oktober was de rouwdienst in de Emmaüskerk. In deze dienst heb ik mogen spreken over Psalm 121, waar ik 2 maanden geleden nog met haar, tijdens een bezoek in Nieuw Rijsenburgh, over gesproken had. Het was haar lievelingspsalm. We hebben het er toen met elkaar over gehad, dat Psalm 120, 121 en 123 eigenlijk een trio is. Het zijn Pelgrimsliederen die bij elkaar horen. Psalm 120 vertelt ons over de pelgrim die zich op maakt om naar Gods huis te gaan, 121 vertelt wat de Pelgrim onderweg meemaakt en 123 vertelt over zijn aankomst. Zo is Psalm 121 dus eigenlijk een soort wegenkaart en een gids. Als het goed is, zijn wij allemaal pelgrims onderweg naar het Vaderhuis. Het leert ons ook dat "de Gids" altijd meegaat. Wij hoeven geen kwaad te vezen. In de dienst hebben we er van gelezen en gezongen en mocht ik daar nog eens uitgebreid op ingaan. Na afloop is Lien Looij begraven op de begraafplaats te Sommelsdijk.

Op 29 oktober kwam te overlijden Pieter van Rumpt. Beter bekend als Piet. Hij werd 70 jaar jong en woonde met zijn vrouw Marjo aan de Prins Clausstraat te Middelharnis. De twee kinderen en vier kleinkinderen wonen ook alhier. Piet was twee jaar lang ziek geweest. Operaties, middelen en kuren mochten op den duur niet meer baten. Piet groeide op in een gezin van 7 kinderen als de een na jongste. Zijn interesse voor alles wat rijdt op vier wielen bracht hem in de autobranche en later in de landbouwvoertuigensector. Hij was daarvoor lange tijd in het buitenland, met name in Mali. Piet was handig, technisch en kon kennis goed overbrengen. Aan zijn eerste huwelijk kwam na 15 jaar een einde door de plotselinge dood van zijn vrouw Jenneke. Maar later trouwde hij met mede-kerkenraadslid Marjo Zijderveld met wie hij bijna 26 jaar gelukkig samenleefde. Piet heeft veel betekend voor de kerk. Overal zijn nog sporen van hem te ontdekken in het gebouw. Met zijn exacte instelling stuitte hij wel eens op zaken in het geloof die hij maar moeilijk 'rond' kon krijgen. Daarbij kwamen nog eigen levenservaringen. De dood van zijn eerste vrouw en van kleinzoon Gijs op 1 jarige leeftijd was een hard gelag. Maar hij gooide de deur naar het geloof nooit dicht. Integendeel, hij hield meer open. We hebben afscheid genomen op vrijdag 5 november in een dankdienst voor zijn leven. Daar lasen we uit 1 Johannes 4:7: Geliefde broeders en zuster, laten we elkaar liefhebben want de liefde komt uit God voort. Daarna hebben we zijn lichaam begraven te Middelharnis. Moge God troost geven aan Marjo, de kinderen Arjenne en Bart en de kleinkinderen Vayen, Fenna, Merel en Roos.

Ziekenhuispatiënten

Mw. M.M.M. (Lien) Joustra-van Oosten, Middelharnis, kwam ongelukkig ten val en moest met een gebroken heup in het ziekenhuis te Dirksland worden geopereerd. Dat was een tegenvaller. Ze verhuisde naar Nieuw Rijsenburgh voor herstel en is nu thuis waar het gelukkig goed gaat. We bidden met haar.

Mw. M. (Gré) van der Groef-Korteweg, Oude-Tonge, belandde weer in het ziekenhuis als gevolg van een val. Ze revalideerde in Nieuw Rijsenburgh en kwam weer thuis. Er is dankbaarheid en we blijven bidden voor haar en haar man Niek.

Mw. G. (Gerrie) Krijgsman-van Oostenbrugge, Middelharnis, moest vanwege darmklachten worden opgenomen te Dirksland. Na een week kwam ze weer thuis, maar kon toch nog niet zelfstandig wonen. Omdat er nergens plaats was is ze verhuisd naar hospice Calando in Dirksland. Daar wordt over een paar weken de situatie opnieuw bekeken. We bidden voor haar.

Andre en Annet Vroegindewei, Middelharnis, maken moeilijke tijden mee. Het licht van advent en kerst wordt omfloerst door een donkere wolk. Hun dochter Nelianna blijkt toch niet vrij te zijn van kwade cellen. Verder onderzoek moet duidelijk maken of een ingreep mogelijk is. Bidden we ook voor hen!

Een gebed van Bonhoeffer: (uit: gebeden voor lichte en donkere dagen)

*God, U bent met mij begonnen.
U bent mij nabij geweest,
en hebt mij niet los willen laten.
U bent mij ook steeds weer
tegemoet gekomen op mijn wegen,
hebt mij verleid en ingepalmd,
hebt tot mijn hart gesproken
en haar bereid gemaakt,
hebt tot mij gesproken
over uw verlangen
en eeuwige liefde,
over uw trouw en sterkte.
Toen ik kracht nodig had,
maakte U mij sterk,
toen ik rust nodig had,
riep U mij een halt toe,
toen ik vergeving nodig had,
vergaf U mijn schuld.
Diep in mijn hart heb ik dit niet gewild,
maar U overtuigde mij,
mijn wil, mijn verzet, mijn hart.
Heer, ik heb mij laten overtuigen.
U bent te sterk voor mij,
U hebt gewonnen.*

Amen

Rondom de kerkdiensten

Vanwege opgelopen besmettingen volgen we weer het dringende advies van de PKN. En dat is de 1 ½ meter en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen. We houden het veilig en geven daarmee te kennen dat we alert moeten blijven. Let op de digitale nieuwsbrief voor eventuele nieuwe aanwijzingen.

Kerstproject 'Thuis in Bethlehem'

De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject De verhalen staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het



perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken.

Zondag 28 november, de eerste advent, maken we een begin met het boekje Ruth. Meestal lees je de novelle rond Pinksteren. Maar met advent een nieuwe uitdaging. We lezen daartoe Hst 1 met als thema: Ruth kiest voor Noomi. De kleur is paars.

Zondag 5 december is de tweede advent. We lezen dan Ruth hoofdstuk 2. Thema is: Ruth en Boaz ontmoeten elkaar. Ook zal de bevestiging plaats vinden van Diet Wolfert als ouderling- 2^e scriba. De kleur is paars.

Zondag 12 december is de derde advent. We lezen dan Ruth hoofdstuk 3. Met als thema: Ruth zoekt Gods hulp. De kleur is paars.

Belijdeniscatechese

We kwamen bij elkaar op vrijdag 1 oktober en 5 november in de Emmaüskerk. Weer een enthousiaste groep. 19 november ging niet door vanwege quarantaines van deelnemers. De data voor de volgende keren zijn vast gelegd: vrijdag 3 en 17 december. Er kunnen altijd nog mensen meedoen. Voor info: mail naar ljl@planet.nl of bel naar 482944, of sms/app naar 06 39501120. Via Facebook, Twitter of LinkedIn kan ook.

NBV21

dicht bij de bron

De Nieuwe Bijbelvertaling 2021

In de commissie eredienst is gesproken over de aanschaf van de NBV21. Er is besloten dat we twee huisbijbels aanschaffen. Deze komen op de tafel en de kansel te liggen. Grote kanselbijbels zijn nog niet beschikbaar. We zullen daaruit gaan lezen vanaf januari 2022.

Ga je ook naar GO-church?

Er is weer een bijeenkomst van een dienst met migranten op 12 december vanaf 15.00 uur. Je zult er allerlei vreemde talen horen, maar vooral mensen die blij zijn met uw komst. En: mee eten kan ook. Zelf iets meenemen wordt altijd op prijs gesteld. Hand en spandiensten verlenen? Graag zelfs! Nota Bene: we hebben gehoord dat er de komende weken tijdelijk 75 migranten worden gehuisvest op een boot op het Havenhoofd. Onze diaconie houdt daarover contact met de burgerlijke gemeente. U hoort er vast meer van!



Inspiratie-dag classis Delta in Middelharnis



Deze gaat niet door vanwege de coronamaatregelen!!! De ontmoeting stond centraal en die komt met maatregelen niet uit de verf. Er komt vast een nieuwe datum na de winter!

Boek aanbeveling

Meestal beveel ik geen boeken aan. Maar dit boek raakte mij als theoloog en als mens. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid, is bekend van zijn slogan: 'we leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een veranderend tijdperk'. Hij is van mening dat wij ons

bevinden op een kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid. Het zal zijn weerga niet hebben. COVID-19, klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit.... Na het laatste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties kan niemand meer weggijken. De natuur is onze levensader. Als we die bron vernietigen, vernietigen we uiteindelijk onszelf.

Jan Rotmans neemt je mee in de manier waarop hij zelf naar de wereld in transitie kijkt. Hij tekent de crises die gaande zijn: ecologiecrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, grondstoffencrisis, geldcrisis, bestuurscrisis, moraalcrisis Het gaat gepaard met onrust, onvrede, demonstraties, opstand, rechtszaken en ... chaos. Maar het komt er -volgens hem- op aan de chaos te omarmen, want daarin kondigt zich een nieuwe tijd aan. Zijn analyse levert een indringend boek op, dat inzicht en overzicht biedt, maar ook een hoopvol perspectief schetst voor Nederland en de wereld. Rotmans brengt het grote verhaal terug naar het menselijke niveau. Iedereen die de aarde en haar groene toekomst is toegedaan (wie niet?) raad ik aan hier kennis van te nemen. Want er staan dingen in waar je niet om heen kan.

Als christen en als kerk niet. We leven in het uur 'u'.



Oe moe me noe?

Pastorale, liturgische, kerkhistorische notities



Icoon van Rublev

Rechts en links van de ingang van de Emmaüskerk prijken nu op de ramen nu 2 grote afbeeldingen, die vrijdag 19 november zijn aangebracht. Ter rechterzijde is het logo van de PKN te zien. Ter linkerzijde prijkt de beroemdste icoon ter wereld: de icoon van Rublev.

Rublev was een Russisch kunstenaar uit de 14^e eeuw. Je kan er de drie mannen/engelen in zien die bij aartsvader Abraham op bezoek komen (Genesis 18). Je kan er ook de Emmaüsgangers in ontwaren die met Jezus aan tafel zitten. Maar Rublev heeft vooral de goddelijke drie-eenheid weer willen geven waarbij zeker het verhaal van de ontmoeting met Abraham en de Emmausgangers op de achtergrond mee klinkt. Er zit heel veel symboliek in deze icoon. Zoveel dat er hele boeken over

zijn geschreven. Daarom nu een eerste aanzet. Links zie je God, de Vader. Hij is in goud gehuld: teken van goddelijke majesteit. In het midden zit Christus. Hij is blauw gekleed: het blauw van de hemel waaruit Hij kwam en waaronder hij op aarde mens werd. Rechts zit de Heilige Geest. Die heeft een groene mantel aan. En groen is de kleur van de schepping. En de schepping heeft alles te maken met de Geest. Want alles wat leeft, ademt Gods Geest.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zitten aan een tafel. Daarop staat een schaal. Het zal de kelk met wijn zijn die bij het avondmaal wordt gebruikt. Let op: de kring van de Vader, de Zoon en de Geest is niet helemaal gesloten. De cirkel is open naar voren. Staat er nog iemand op? Jazeker! Waar dan? En wie is dat dan? Antwoord: het zijn u/jij en ik! Een icoon heeft namelijk het zogenaamde 'verdwijnpunt' niet in de afbeelding, maar bij de kijker. De icoon komt naar u, naar jou toe! Dat heeft Rublev in deze icoon wel heel sterk benadrukt. Want kijk eens naar de voorkant van de tafel. Op het deel van het tafelkleed dat naar beneden hangt, zie je een klein rechthoekje. Waarschijnlijk heeft daar een spiegeletje gezeten. Waarom eigenlijk? Wel, wie voor de icoon staat, wordt niet alleen aangekeken door een goddelijk mysterie, maar ziet zichzelf! Je ziet jezelf aan tafel met de goddelijke drie-eenheid! Je bent opgenomen in de kring van het goddelijk mysterie. En met jou erbij is de kring compleet. Ik vind dat een prachtig beeld. Je wordt uitgenodigd binnen te treden en mee te doen aan de liefdesrelatie die er is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Prachtig dus om dat te zien voordat je de Emmaüskerk binnentreedt. Als Emmaüsganger word je je ervan bewust dat je deel mag hebben aan de goddelijke liefde. Je mag je erin opgenomen weten. En als je binnen in de kerk daardoor wordt gepakt, dan kan je het niet laten die liefde gestalte te geven buiten de kerk.

Dit is een eerste hint vanuit de icoon. Volgende keer openbaar ik nog meer geheimen...!

Ds. Leendert Jan Lingen

Van de scriba

Nieuws van moderamen (KKR) en kerkenraad

De afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van de nieuwe maatregelen die nodig zijn om de pandemie van het corona virus in te dammen.

Ons beleid is om de adviezen van het interkerkelijk overleg te volgen. U kunt deze nog eens nalezen op de website: www.CIOWEB.nl.

Om de 1,5 meter afstand te kunnen houden, is het aantal stoelen teruggebracht tot ruim 100.

Verder registreren we uw naam bij binnenkomst en wordt gevraagd om mondkapjes te dragen bij in- en uitlopen. Voorlopig hoeft u nog niet te reserveren.

Ambtsdragers 2021

Recent heeft Nelleke de Wit verzocht om haar taak als wijkouderling te mogen neerleggen. Dat betekent dat er momenteel vijf wijken vacant zijn. De gemeente, en u dus, kan zichzelf de vraag stellen op welke wijze zij, u dus, haar verantwoording op dit punt neemt (of niet)?

We zijn blij en dankbaar dat de heer D. Wolfert, Verdilaan 19 te Dirksland bereid is gevonden om de vacature van 2^e scriba te gaan invullen. Bevestiging zal in de dienst van 5 december aanstaande plaatsvinden.

Begroting 2022 en ventilatie

De begroting voor 2022 is via de website en de nieuwsbrief voorgelegd aan de gemeente. Hierop zijn enkele reacties gekomen die door het college van kerkrentmeesters zullen worden beantwoord. Daarna zal de kerkenraad de begroting kunnen vaststellen. Hierin is ook opgenomen de investering voor de nieuwe ventilatie.

Digitale nieuwsbrief

Wat is de digitale nieuwsbrief? Hiermee sturen we per mail berichten. Blijde berichten en nieuws waaruit zorg spreekt. Belangrijk om direct kennis van te nemen of soms een herinnering aan wat

eerder in de Bijblijver heeft gestaan. Zo versterken we het meeleven met elkaar binnen onze gemeente. Inmiddels staat de teller op ruim 385 abonnees.

Als u op de hoogte wilt blijven wat er aan belangrijke zaken of gebeurtenissen binnen onze kerkelijke gemeente plaatsvinden, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij de scriba en via e-mail: scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl

Bijblijver digitaal

De Bijblijver wordt sinds kort ook digitaal via de nieuwsbrief verstuurd. Wanneer u die niet meer gedrukt wilt laten bezorgen – dat bespaart kosten en papier – dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.

Ruud Huising

Van de diaconie

Broeders en zusters,

Als diaconie willen we uw aandacht vragen voor onderstaande doelen.

28 november collecteren we namens Kerk in Actie voor Werelddiaconaat - “Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst”

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!

5 december collecteren we namens Kerk in Actie voor zending in Rwanda - “Kinderen met hiv in Rwanda”

Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. Hartelijk dank!

12 december collecteren we voor lokaal diaconaal werk

Deze collecte is bedoeld om de kosten te dekken die gemaakt worden t.a.v. diaconaal jeugdwerk binnen de Emmaüskerk Middelharnis. Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,
Cor Jan de Jong

Vanuit de ZWO

Adventskalenders

Dit jaar is er vanwege de corona-maatregelen geen verkoop van Adventskalenders in de kerk. Wel kunt u gemakkelijk thuis via internet een (gratis) Adventskalender aanvragen.

De PKN biedt een Adventskalender aan met het thema 'In een ander licht'. Hierbij staat het Bijbelboek Openbaring centraal. Dit boek wil de christenen van toen - en nu - bemoedigen en aansporen om in adventstijd te leven: Hij komt! In de adventskalender is bij elke dag een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en gespreksvragen. De kalender is gratis aan te vragen op <https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/>

Bij de organisatie 'Red een kind' is het mogelijk om een adventskalender aan te vragen die speciaal ontwikkeld is voor gezinnen. De adventskalender is een mooie manier om samen met (klein)kinderen naar kerst toe te leven. De kalender heeft verschillende onderdelen, bijvoorbeeld muziek, in gesprek, knutselen en koken. Hij staat boordevol activiteiten, liederen en gespreksonderwerpen. Elke dag staat er een tekst uit de Bijbel centraal, waarbij een vers uitgelicht wordt. Het resultaat is een afwisselend geheel om met als gezin na te denken en te praten over Gods werk op aarde. De kalender is gratis te bestellen op <https://www.redeenkind.nl/adventskalender/>

Namens de ZWO,
Jacolien Mijs

Doorgeefluik

1) Daar gaan we weer...

Terwijl ik dit schrijf is het nog niet duidelijk hoe het zal gaan in de ziekenhuizen. Gaat het daadwerkelijk code zwart worden? Of komt er toch een nieuwe lockdown? Het lijkt er op alsof we van voren af aan gaan beginnen met het C-woord! Een kleine akelige bijkomstigheid, is dat er dit jaar ook geen V & T bijeenkomsten meer zijn.

Het goede nieuws is dat we in januari 2022 toch gewoon weer verder hopen te gaan! We blijven hopen immers!

2) Wakker je innerlijke kracht aan...

Wat vindt u nou van het nieuws? * steeds hogere besmettingscijfers.. * allerlei boze mensen, die denken meer te weten dan u en ik.. * een tweede kamer, die geen weet meer heeft van fatsoen.. * oorlog in Rotterdam.. * rellen van hier tot Tokyo.. Ik stop maar even met de voorbeelden. Het maakt je moedeloos en krachteloos. Daarom hier wat oefeningen om je innerlijke kracht wat te vergroten. Enne: u kunt dit gerust tijdens het journaal doen...

Van wandelen, tot koken tot tuinieren. Het zijn allemaal manieren om je innerlijke kracht aan te wakkeren, de energie die je in je hebt, die voortkomt uit je eigen levendigheid. Wil jij weten wat jou energie kan geven? Wij hebben 5 tips voor je verzameld.

1. Wonderen van wandelen

Wandelen is goed voor je lichaam en hersenen. Door voldoende beweging raken je hersenen goed doorbloed en krijgen ze zuurstof. Dit zorgt voor de aanmaak van nieuwe hersencellen en het versterken van de verbindingen tussen de hersencellen. Wandelen zorgt ook voor het opbouwen van kraakbeen en verlagen van bloeddruk en cholesterolgehalte. Daarnaast verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Kortom: wandelen is super!



2. Koken als mindfulness oefening



Koken is in sommige opzichten een vorm van mindfulness. Het kan dus zorgen voor ontspanning. Sommige mensen halen energie uit deze vorm van ontspanning. Van belang hierbij is uiteraard de voeding. Gezonde voeding zorgt voor meer energie. Hopelijk is het ook nog eens een lekker recept!

3. Jezelf omringen met groen



Misschien geeft tuinieren jou wel energie? Groen heeft namelijk een onwijs positief effect op het cortisol gehalte. Cortisol, beter bekend als het stress-hormoon, wordt lager in een groene omgeving. Hiervoor hoef je geen hele jungle na te bootsen. Slechts een paar plantjes zijn al goed tegen stress, zo blijkt uit een Japans onderzoek in 2009. De bloeddruk en hartslag worden ook lager.

4. Zak onderuit en luister



Geen zin in wandelen, koken of tuinieren? Zak dan onderuit. Even niks doen kan ook energie geven. Wil je luieren én inspiratie opdoen? Dan is podcast 'De zelfhulpboekenclub' misschien iets voor jou. In de podcast bespreken Stijn en Jasper, bekend van Streetlab, verschillende zelfhulpboeken. Hier komen heel bijzondere verhalen en levenslessen voorbij.

5. Lees inspirerende verhalen

Misschien haal jij wel energie uit bijzondere verhalen! In dat geval is het lezen van inspirerende verhalen een goede manier om jouw innerlijke kracht aan te wakkeren. Ben jij een liefhebber van Spoorloos, dan zijn deze vervolgverhalen misschien iets wat jou veel energie geeft.



Uit de nieuwsbrief van **KRO NCRV**

3) Gedachtenisondag

Afgelopen zondag werden de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar genoemd en herdacht. Vanwege Corona kon helaas niet iedereen lijfelijk aanwezig zijn. Wat was de dienst weer prachtig vorm gegeven! Hoop dat alle nabestaanden, dit ook zo hebben ervaren! En het gebed van André Troost is dan heel troostend!

Gebed bij Gedachtenisondag

*Hemelse Vader, Heer van al wat leeft,
van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U
God van levenden en van doden –
denkend aan wie zijn heengegaan roepen wij U aan.*

*Wij danken U
voor wat U schonk in wie van ons ging –
onze gedachten zijn vol herinnering aan dagen en jaren,
aan goed en kwaad:
hartverwarmende woorden, liefdevolle daden,
maar ook tekorten en gebreken,
wel en wee, voor- en tegenspoed.*

*Wij bidden U: dat de dood
ons het geloof in Uw toekomst niet zal ontnemen,
dat onze hoop en onze liefde zullen opvlammen
als fakkels in een donkere nacht;
dat niet de vrieskou van de dood
maar de gloed van Pasen ons voor de geest zal staan.*

*Hemelse Vader, God van al wat leeft,
in Uw hoede schuilen wij – berg ons
in de palmen van Uw hand
ter wille van Uw Zoon die de opstanding en het leven is.*

- André F. Troost -

4) Nieuwe kerkdeur

Wat een ander gezicht. Een ander kleurtje en nieuwe afbeeldingen.



Laten we hopen dat er weer veel mensen doorheen mogen gaan. Als ze naar binnen gaan, kunnen ze **barmhartigheid** ontvangen, wanneer ze de kerk verlaten, mogen ze **barmhartigheid** uit delen. Zet ook eens de woorden 'vrede', 'liefde', 'troost', 'zegen' en 'vergeving' op de plaats van barmhartigheid.

5) Kloosterweekend 20-22 mei 2022 - Abdij van Berne (Heeswijk - Dinther)



Ook zo moe van de waan van de dag, onrust, stress en herrie? Meldt u dan eens aan voor dit kloosterweekend. Het is fijn om even niets te moeten en tijd te hebben voor bezinning en gebed. Vrijdagmiddag **20 mei** hopen we weer met een groep een paar dagen naar een klooster te gaan. Deze keer, zo is het plan, zijn we te gast bij de norbertijnen in Heeswijk-Dinther even voorbij 's Hertogenbosch bij de Abdij van Berne. De sfeer in het klooster is open en hartelijk. Er zijn elke dag drie gebedsdiensten. De maaltijden worden samen met de norbertijnen gebruikt in de refter. Op 1e etage zijn de gastenkamers (met lift bereikbaar). De gastenkamers zijn ruim en beschikken over eigen douche en toilet. Bedlinnen en handdoeken zijn aanwezig. Naast het klooster is er een prachtige boekhandel waar je uren kunt wegdromen. Voor een wandeling in de natuur kun je terecht in de abdijs tuin of in het nabijgelegen Heeswijkse bos. Meer informatie, over verblijf reizen en kosten kunt u vinden in de folder van het kloosterweekend. Durft u het aan? Als u wilt weten hoe het er in een klooster aan toe gaat lees dan het boekje Eerste Hulp Bij Kloosterbezoek - Informatiekit voor kloostergangers. Over de drempel? Voor informatie en deelname kunt u Piet de Munck bellen 06-39798747 / 0187-642419 of stuur een e-mail naar kloosterweekend@emmauskermiddelharnis.nl Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar.

6) Gluren bij de burens van de Exodus gemeente

07 - 12 - 2021 Filmavond (volg de huis-aan-huis-bladen om te weten welke film)

7) Zet vast in uw agenda:

10 januari 2022 stilte, meditatie en gebed ds. L. J. Lingen
 Een vierdelige serie: op 10, 17, 24 en 31 januari!

Doordenkertje



**Met deze wereld moeten we het doen.
 Er is geen tweede wereld om het nog eens te proberen.**

Ds. Piet van Midden

Voor u gesproken met...

Ria Gille-Verduijn
 74 jaar
 getrouwd met Thoom
 4 zonen, 4 schoondochters, 12 kleinkinderen
 ± 34 jaar lid van de kerk



Vertel iets over jouw werk	Pensionado.
Vertel iets over je hobby's	Praten, wandelen, lezen, stukje fietsen, zingen.
Wie of wat is God voor jou?	Mijn basis.
Welke plek is voor jou heel bijzonder?	Ons huis en onze tuin.
Waar word jij ten diepste door geraakt?	Door oneerlijkheid en onrecht en verdriet.
Orgaandonatie?	Ja.

Culinaire voorkeuren?	Er zijn veel dingen die ik lekker vind. Boerenkool alleen als iemand anders het kookt.
Ga je wel eens uit? Waar?	Soms. Stadsbezoek, Wereldhaven dag Rotterdam ed.
Wat betekent bidden voor jou?	Het delen van mijn zorgen en zegeningen.
Waar heb je een hekel aan?	Aan stiekem gedoe.
Raak je in de kerk wel eens ontroerd en zo ja waardoor?	Ja, bijv.: er deden mensen belijdenis en zij werden toegezongen door hun volwassen kinderen.
Welke eigenschap vind je belangrijk?	Humor, hulpvaardigheid, omkijken naar een ander, gastvrijheid.
Wat is jouw grootste angst?	Dat ik de grip over mijn denken en doen zal verliezen.
Geloof je in wonderen?	Ja.
Wat is jouw valkuil?	Mij soms te snel ergens mee bemoeien.
Heb je taken binnen onze gemeente, en zo ja, welke?	Bezorg de Bijblijver en ben bezoekmedewerker.
Wat is het meest bijzondere wat jij tot nu toe hebt meegemaakt?	Wat ik als bijzonder ervaar is de goede verstandhouding tussen onze beide families.
Wat is jouw lievelingsmuziek?	Koor- en licht klassieke muziek.
Wat is jouw favoriete automerk?	Het gaat meer om het model: beetje hoog, grote ramen, automatisch.
Wat zou jij in onze maatschappij willen veranderen?	Minder korte lontjes en agressie.
Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?	Zon, 25 graden, grote boom, stoel eronder, ik erop, boek/krant of puzzelboekje en iemand die mij koffie of een glas witte wijn brengt.
* Waar ben jij trots op?	Op Thoom. Hij helpt mij vaak op weg en lost "grote" problemen voor mij op.
* Waar ben jij bezorgd over?	Niet iets om te benoemen.

Familieberichten

Verhuisd

Naam	Oud adres	Nieuw adres
Fam. M.P. Legierse - Ras	Emmastraat 59, 3255BD OUDE-TONGE	Lesje 9, 3256AN ACHTHUIZEN
Mevr. A.L. Krijgsman	Clarissenhof 231, 5041RV TILBURG	Buxusplaats 71, 5038HK TILBURG
Mevr. C.L. van Dis	Blokseweg 6, 3256LB ACHTHUIZEN	Achterdijk 45, 3243AA STAD A 'T HARINGVLIET
Mevr. A. M. Oosters	Westerschelde 5, 3241PA, MIDDELHARNIS	Haringvliet 17, 3241PC MIDDELHARNIS

Verhuisd en overgeschreven

Naam	Oud adres	Nieuw adres
Dhr. T. Jordaan	Proostweg 1, 3245NJ SOMMELSDIJK	Rochussenstraat 408, 3015ZC ROTTERDAM
Mevr. S.L. van Rossen	Herman Heijermanssingel 92, 3241DE MIDDELHARNIS	Bleiswijkstraat 50, 3035TL ROTTERDAM

Ingekomen

Naam	Adres
Mevr. M. Leijdens	Dorpsweg 65 a, 3245VB SOMMELSDIJK

Uitgeschreven

Naam	Adres
Mevr. M.H.A. Both	Emmalaan 1, 3241GH MIDDELHARNIS

Geboren

Naam	Geboorte datum	Adres
Mae Verheij	1 oktober 2021	Prinses Marijkestraat 42, 3241VJ MIDDELHARNIS

Overleden

Naam	Datum overlijden	Adres
Mevr. P. Bazen Looij	23-10-2021	Sperwer 359, 3245VP SOMMELSDIJK
Dhr. P. van Rumpt	29-10-2021	Prins Clausstraat 5, 3241TB MIDDELHARNIS

Bedankt

Beste mensen,

In de laatste Bijblijver stond vermeld dat Annemarie “krijgt of kreeg de scan-uitslag van het traject kuren”. We zijn blij en dankbaar te kunnen melden dat we als uitslag hebben gekregen dat de tumor iets geslonken was, met andere woorden: dat deze reeks kuren kennelijk zijn (haar) werk doet. Dat geeft kracht en moed om de volgende kuren te dragen. Daarnaast willen we iedereen nogmaals heel hartelijk dank zeggen voor alle vormen van medeleven die we de afgelopen periode hebben mogen ontvangen en nu nog steeds krijgen. Ook deze steun geeft kracht en moed om verder te gaan. Nogmaals heel veel dank.

Met een hartelijke groet, Annemarie en Peter Stienen

Beste gemeenteleden, lieve mensen,

Graag willen wij ieder van u van harte bedanken voor alle medeleven en belangstelling, in de vorm van kaarten, gesprekken, brieven en bezoek. Het heeft ons goed gedaan te voelen dat er aan mij en ons als gezin gedacht wordt en geeft moed en kracht! Voorlopig ben ik nog een tijdje zoet met verder revalideren, maar heel dankbaar dat ik herstellende ben,

Lieve groet,

Daniëlle en René Markwat en familie, Oude-Tonge

Graag willen wij via deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en felicitaties die wij mochten ontvangen voor ons huwelijk op 17 september jl. Overweldigend! Het heeft er mede toe bijgedragen dat wij een ongekennde mooie dag hebben gehad.

Een hartelijke groet,

Kees en Roelie van Leest - Dorst

Dementie

In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.

Efeziërs 4:2

Naar elkaar omzien, juist als het moeilijk wordt. Ook naar onze broeders en zusters wanneer dementie hun leven binnenwandelt of, beter gezegd, -sluipt.

De kans is groot dat u iemand met dementie in uw woon- of leefomgeving treft, aangezien 1 op de 5 mannen en 1 op de 3 vrouwen kans hebben op een vorm van dementie.

Dementie is een ziektebeeld, een verzameling van symptomen, waarbij de belangrijkste kenmerken zijn dat het denkvermogen afneemt en daarnaast veranderingen optreden in gedrag. Er bestaan vele vormen van dementie maar hier wil ik het houden bij de meest voorkomende vorm, namelijk de ziekte van Alzheimer.

Hoe uit zich deze vorm van dementie?

- Het begint vaak met vergeten van wat er kort geleden is gebeurd of gezegd.
- Veelvuldig herhalen van een vraag of verhaal.
- In een later stadium ook het niet meer herkennen van bekende gezichten of namen.
- Gewone dingen gaan steeds moeilijker. Bijvoorbeeld geldzaken regelen of hobby's uitoefenen; dingen plannen of uitvoeren, zoals koffie zetten en een maaltijd bereiden.
- Vergissing in tijd en plaats.
- Moeite met het volgen van gesprekken of het afmaken van zinnen.
- Spullen kwijtraken of op vreemde plekken leggen.
- Terugtrekken uit sociale activiteiten.
- Gedrag en karakter kunnen in een later stadium veranderen.
- Een constant gevoel van onrust. Of juist heel passief zijn.
- Moeite met het verwerken van wat gezien wordt, waardoor bijvoorbeeld afstanden minder goed worden ingeschat.
- Achterdochtig worden.
- Façadegedrag (verbloemen dat je het niet meer weet).

Ook in onze gemeente kunnen we mensen tegenkomen met deze indringende ziekte.

Omdat we mensen met dementie aanmoedigen zolang mogelijk actief te blijven, bijvoorbeeld op de vereniging waarvan men lid is, is het belangrijk te weten hoe hiermee om te gaan.

Daarom wil ik u een aantal tips meegeven voor de bejegening van de mens met dementie:

- Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn en maak oogcontact.
- Gebruik korte zinnen met een boodschap of vraag, en wacht tot de persoon met dementie die heeft verwerkt en zo de tijd krijgt antwoord te geven.
- Ondersteun waar mogelijk uw woorden met lichaamstaal.
- Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn recente verleden moet putten.
- Ga mee in de belevingswereld van het moment en ga hier niet tegenin.
- Betrek de persoon met dementie in gesprekken en activiteiten.
- Wijs niet op de beperkingen, maar benadruk wat goed gaat.
- Vat boosheid of wantrouwen niet persoonlijk op.
- Praat liever over vroeger dan over nu.
- Als de dementie in een ver gevorderd stadium is en contact steeds moeilijker wordt, blijf dan toch praten en raak de persoon aan, laat hem of haar uw nabijheid voelen.

Het kan zijn dat iemand met dementie angstig en verdrietig is. Dit kunt u verminderen door er op de juiste manier mee om te gaan:

- Geef zoveel mogelijk houvast door de dagindeling strak en duidelijk te maken.
- Visuele hulpmiddelen zoals foto's op de deuren die aangeven welke kamer het is kunnen helpen.
- Gebruik een agenda die dagelijks op een vast tijdstip van de dag wordt geraadpleegd.
- Geef bij verdriet telkens weer aandacht en luister. Probeer het niet af te doen met 'het is niet zo erg' of 'het komt wel goed'.

- Toon begrip, laat zien dat je begrijpt hoe groot de impact is en laat vooral merken dat het niets is om je voor te schamen.

In ons land zijn er 290.000 mensen met dementie, van wie 70% thuis woont. Op ons eiland wonen rond de 1000 mensen met dementie. Dit zal de komende jaren sterk toenemen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat u eens in contact komt met iemand die deze indringende ziekte heeft.

Ik hoop dus dat u iets heeft aan de informatie die ik geschreven heb.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij het secretariaat van Alzheimer Nederland afdeling Goeree-Overflakkee alzgo38@gmail.com of bij ondergetekende jvandijkt@hotmail.com

Joke van Dijk (vrijwilliger bij Alzheimer Nederland afdeling Goeree-Overflakkee)

GO Church



Beste mede-huisgenoten in Christus,

Sinds oktober mogen wij, GO Church, gebruik maken van jullie kerkgebouw. Wat zijn we dankbaar voor deze mogelijkheid! We stellen ons middels dit stukje graag aan jullie voor.

Een aantal jaar geleden groeide bij verschillende mensen het verlangen naar een laagdrempelige plek van aanbidding en geloven, samen met mede-gelovigen uit een andere cultuur. We hadden hier voorbeelden van gezien in andere plaatsen en het was onze droom om ook hier op het eiland een 'huisgezin' te vormen met mensen die hun familie en huis en haard achter hebben moeten laten. Door Gods leiding kwamen we bij elkaar en met support van de hervormde gemeenten in Stellendam en Dirksland ontstond GO Church.

Twee jaar geleden zijn we gestart met het organiseren van samenkomsten voor Nederlanders en statushouders om de verbondenheid met elkaar en de verbondenheid in Christus te zoeken en relaties op te bouwen en te verdiepen.

Totdat corona kwam... Ook voor GO Church, een gemeenschap die nog zo kwetsbaar was, waarbij juist het samen de maaltijd gebruiken zo belangrijk is, was het een grote klap. Voor de zomervakantie hebben we onze zorgen over GO Church bij God neer gelegd, op zoek naar een vaste locatie waar we terecht zouden kunnen, een plaats waar we ons thuis zouden kunnen voelen en een doorstart kunnen maken met het opbouwen van een interculturele geloofsgemeenschap. Op een voor ons wonderlijke manier kwamen we uit bij de Emmaüskerk en inmiddels hebben we twee samenkomsten gehad op zondagmiddag. Wat heerlijk om met elkaar God te aanbidden, zijn aanwezigheid te ervaren en Zijn woord te openen.

Dat we na een samenkomst met elkaar kunnen eten maakt dat we ook echt de tijd en ruimte hebben om elkaar te ontmoeten en relaties te versterken. De Emmaüskerk biedt ons deze mogelijkheid. Er is een programma voor groot en klein en we voelen ons gezegend met jullie gastvrijheid. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten, jullie zijn van harte welkom om contact met ons op te nemen of eens bij ons langs te komen.



Eens per maand komen we samen. Op 12 december is de volgende bijeenkomst, interculturele Christmas Carols. We spreken onze dank uit naar de kerkenraad, beheerders van de kerk en van

het beeld en geluid en zien uit naar wat deze samenwerking, vanuit verbondenheid met onze God, ons en jullie zal brengen.

Hartelijke groet namens het team,
Tonn & Hannah den Otter, Gersom Westerkamp, Martine Blok, Finette Vroegindewei, Hesham, Nadhier en Zena Yoka en Anja Wittekoek.

Familieconcert gaat niet door

Het familieconcert met een optreden van Marcel en Lydia Zimmer op vrijdagavond 10 december kan helaas niet doorgaan. Dit door de strengere coronamaatregelen en het beperkte aantal bezoekers wat daardoor in de kerk aanwezig mag zijn. We hopen het duo wellicht volgend jaar te mogen ontvangen.

VROUWENCONTACTGROEP "ORA ET LABORA"

Op woensdag 15 december om **15.00 uur** komen wij weer bij elkaar voor een kerstviering. We hebben deze middag een liturgie en na de pauze is er een kerstverhaal. Als de coronamaatregelen het toelaten sluiten we af met een broodmaaltijd. We hopen op een fijne middag met elkaar.

Namens het bestuur, Annie Grit

Project kerstkinderkoor Emmaüskerk

He jij daar! Zit je in groep 3 t/m 8 van de basisschool en hou je van zingen? Kom dan meezingen in een projectkinderkoor voor de kerstmorgendienst.

We repeteren 3 zondagen na afloop van de kerkdienst, op zondag 28 november, 5 en 19 december (tussen ongeveer 11.15 en 12.00 uur). Je kunt je hiervoor opgeven bij Thérèse van Bennekom (06-23575805) of Anneke Reijnders (06-51961098) of per email: acreijnders@gmail.com.

We hopen op veel enthousiaste zangers en zangeressen die mee willen doen

Tienerkerk



Heb je een goed, slecht of gemengd gevoel bij een lied, song, podcast, nummer, videoclip of ouderwetse vinylplaat?

Stel dan je eigen Top 3 samen!

De Tienerkerk zorgt voor een podium!

Wanneer, waar en hoe laat?

Zondag 12 december a.s. in de Bosseschool om 10.00 uur

VERGEET NIET OM JE MOBIELTJE MEE TE NEMEN!
NEEM OOK JE VRIEND(EN) EN/OF VRIENDIN(NEN) MEE!
WEES WELKOM!



Kerstproject kindernevendienst 2021

Een thuis in Bethlehem

De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject. De verhalen staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken. Maar eigenlijk zou Ruth niet de plaats in de geschiedenis van Israël kunnen hebben die ze heeft. Ze komt uit Moab en met dat volk mogen Israëlieten niet omgaan. Moabieten zouden een gevaar kunnen vormen voor het geloof in de HEER.

In dit kerstproject zien we dat God in zijn liefde deze grens overschrijdt.

Ruth kiest voor een leven in Bethlehem, wordt opgemerkt en is welkom. En tenslotte vindt ze daar een thuis, haar levensbestemming. Via haar zoon Obed ontstaat de familie van Isaï en David, waarin God zijn Zoon Jezus wil geven voor heel de wereld.



- Op zondag 28 november start de eerste advent met als thema: Ruth kiest voor Noömi
- Op zondag 5 december is de tweede advent met als thema: De oogst delen.
- Op zondag 12 december is de derde advent met als thema: Verlosser in de nacht.
- Op zondag 19 december is de vierde advent met als thema: Obed uit Betlehem.
- Op zaterdag 25 december, 1^e kerstdag is het thema: Hij kwam op aarde.

Op dit Kerstfeest mogen ook wij blij zeggen: thuiskomen doe je in Bethlehem, bij de God van Boaz, Noömi, Ruth en Obed. Bij Hem, in Jezus, vind je alles dat het leven de moeite waard maakt.

Projectlied 2021

Projectlied (op de wijs van 'Nu daagt het in het oosten'):

*Eén kaars gaat er nu branden
en zegt aan iedereen:
Er is een feest op handen,
de duisternis gaat heen.*

*Twee kaarsen staan te schijnen,
hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen,
dan zal er Vrede zijn.*

*Een derde kaars gaat stralen,
we wachten met geduld.
En horen in verhalen,
hoe God zijn Woord vervult.*

*Vier kaarsen in het donker
vertellen in de nacht.
Met licht en blij geflonker
dat ons de Vrede wacht.*

*Het licht waarvan wij dromen,
het grote Licht is daar!*

*Want Jezus is gekomen.
Zo worden dromen waar.*

Abonnement Bijblijver

Geachte lezer van de Bijblijver,

Al langere tijd werd nagedacht over de Bijblijver; over de kosten van de papieren versie, over de mogelijkheid om de Bijblijver digitaal te ontvangen, etc.

De Kleine Kerkenraad (voorheen het Moderamen), heeft in de vergadering van 9 maart 2021 besloten om met ingang van 1 januari 2022 een *abonnement* in te stellen voor diegenen die de Bijblijver op papier willen ontvangen. Het abonnementsgeld bedraagt per jaar € 25,-- en zal met uw toestemming aan het begin van een nieuw jaar van uw rekening worden afgeschreven. Bij beëindiging van het abonnement gedurende het lopende jaar om wat voor reden dan ook, kan geen teruggave verleend worden. Ook een postabonnement is mogelijk, u betaalt dan € 25,-- extra voor portokosten.

Wilt u liever de Bijblijver digitaal ontvangen, dan verzoeken wij u uw e-mailadres door te geven aan kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl. U krijgt dan de complete Bijblijver in uw mailbox, inclusief de persoonlijke rubrieken. Hieraan zijn géén kosten verbonden.

Op onderstaande strook kunt u aangeven of u:

- a. een abonnement op de Bijblijver wilt afsluiten,
- b. een **post**abonnement op de Bijblijver wilt afsluiten,
- c. de Bijblijver digitaal in uw mailbox wenst te krijgen,
- d. de Bijblijver niet meer wenst te ontvangen.

Gaarne uw gegevens invullen op de strook en deze inleveren in het daartoe bestemde bakje bij de ingang van onze kerk. Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn, wilt u het dan op een andere manier laten weten? Bij voorkeur per mail: kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl of per telefoon: 0187-603406. Het is belangrijk dat wij de keuze van iedereen weten. We kunnen dan de huidige gegevens vergelijken met de nieuwe gegevens en hopen zo te bewerkstelligen dat ieder op de aangegeven wijze de Bijblijver ontvangt of niet meer ontvangt.

- JA, ik wil een jaarabonnement afsluiten op de Bijblijver en geef toestemming het abonnementsgeld ad € 25,-- jaarlijks af te schrijven van mijn bankrekening.
- Graag een postabonnement. Jaarlijks wordt € 50,-- van mijn bankrekening afgeschreven.
- NEE, ik wil geen abonnement, maar ik wil de Bijblijver met ingang van 1 januari 2022 digitaal ontvangen. Mijn e-mailadres heb ik doorgegeven aan:
kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl
- Ik stel er geen prijs op om de Bijblijver te ontvangen.

Naam: _____

Adres en woonplaats _____

Bankrekeningnummer: _____

Ten name van: _____

